

# Tjekkiet 2017

I år bliver turen til Tjekkiet i det bjergrige område mod Polen, Hanne og Erling og Ethel og jeg starter noget før de andre, Vi vil besøge det Tyske Venedi ved Berlin, så vi forventer at køre Fredag d 2 Juni.

Ja så blev det pinse lørdag d. 3 juni og vi mødtes ved grænsekioskerne efter at have provianteret, vi kørte til en plads i Jagel godt 100 km syd for Flens-borg, her mødtes vi med Anni og Jørgen, hvor vi havde en hygge-lig aften, pinse morgen stod vi op til et kedeligt regnvejr, efter vi havde spist, kørte vi to vogne videre mod syd, og Anni og Jørgen mod Danmark.



*Dejlig sejltur i Spreewald*

**Mandag d. 5.** stod vi op til det fineste vejr, vi spiste morgenmad ude, og ved elleve tiden havde vi pakket og gik ind i byen, en lille og meget hyggelig by. Spreewald også kaldet Tysklands Venedig, her var vi ude at sejle i både der blev stavet rundt i kanalerne, der blev lavet ophold rundt på turen for at købe Agurker i alle slags lage og fedtebrød, vi var også på musæum, i området med kanalerne bor 500 personer, og kun politi og jordemor, må bruge motorbåd, alle andre må ro eller stage sig frem. Vil nogen på besøg i denne skønne by så er pladsen på N 51° 51' 44" E 13° 58' 15"

vi er nu nået til Litomerice og som vanligt dejligt vejr, vi køre så den 18 videre mod bjergene nær den Polske grænse

# Campervenners tur 2017

## **Fredag d. 16. Juni 2017.**

Ethel og jeg er nu kørt fra Litomeerice sammen med Hanne og Erling til Euro Air Camp i det Østlige Tjekkiet hvor jeg har haft møde med Mirka og deres dejlige datter, om de sidste detaljer vedrørende turen, og vi glæder os til at gæsterne i morgen og søndag begynder at komme.



**I dag Lørdag d. 17.** vil de første vogne ankomme, som vejret er lige nu er det ok, men vejrmeldingen i eftermiddag er ikke særlig lovende.

*Alle 28 vogne er ankommet*

**Mandag d. 19.** stod vi op til det dejligste vejr, og efter morgenkaffen med bus, vi kørte gennem et meget flot landskab, op til den Polske grænse, hvor de fleste spadserede over for at få udsigten fra bjerget ind i Polen. Derefter et af Tjekkiet's flotteste hoteller, for at få en lækker middag, med katte og kage. under hotellet er en 4 etagers atombunker som vi også besøgte, her så vi alt fra brusere til rengøring efter stråling, også kontrolrum og opholdsværelser blev besigtiget

**I dag tirsdag d. 20. juni** bliver vi hentet i bus for at besøge Skodafabrikken og pigerne kan komme lidt på indkøb, vejret tegner lige så flåt som de foregående Dage. Skodafabrikken var lige så stor en oplevelse som den plejer, På Skoda Fabrikken arbejder 20.000 heraf 7000 som ikke bor i byen, byens indbyggere antal er på 42.000. Der produceres 1 bil pr minut hele døgnet i gennem, svarende til 2400 pr arbejdsdag, hver bil får 12 kg maling fordelt på 7 gange. Kantinen laver dagligt 17000 portioner mad fordelt på områdets 7 kantiner,, arbejderne betaler dagligt hvad der svare til 21 danske kr for mad pr døgn, de tjener 7500 kr pr måned + bonus (2 gange om året, til sommerferie og jul) Skodafabrikken startede i 1895 med at lave cykler, senere motorcykler, og i 1925 begyndte de at producere biler, og den første kom på gaden i 1929. Skoda leverer i dag biler til mere end 100 lande

**Onsdag d. 21.** Var herre og damer delt i 2 grupper damerne lavede mad på pladsen, en typisk Tjekkisk desert med jordbær, jeg har dog forstået at der ikke er nogle som har bedt om at få opskriften med hjem, herrene var ude at prøve at spille golf, det var sjovt at prøve, men det tror jeg ikke bliver noget for mig, men nu hved jeg hvad et jern og en potter er.

**Torsdag d. 22.** er det damerne der skal på tur, de skal på glas og perlefabrik, for selv at prøve at lave feks. julepynt eller andet efter eget valg. herrene pliver på pladsen hvor der bliver lavet lidt hold konkurrence, og vi mødes så atter sidst på eftermiddagen. Damerne er kommet tilbage i god behold, efter ev vellykket tur, og herrene er ferdig med deres 4 kamp, som efter de 6 hold havde fundet en vinder fra deres hold, måtte de 6 vindere ud i en bokseturnering, det var dog ikke på hinanden men på en boksebold, vinderen blev en stærk tidligere landmand, aften og nat var med et forrygende torden og mange lyn og blæst samt regn, ingen vogne og fortælte kom dog noget til.

**Fredag d. 23.** Sankte Hans aften Dagen er til fri afbenyttelse, og i aften samles vi til det traditionelle bål med heks, og synger de gamle sang, ligesom herrene i løbet at dagen skal samle lidt brænde til bålet, der vil så fra kl 18 blive grillet pølser, til bålet tændes, og så håber vi bare på godt vejr. Vi var 59 personer til fællesbord ved bålet og hele aftenen forløb som den plejer super.

Atter en dejlig aften

## Tjekkiet 2017

**Lørdag d. 24. Juni.** I dag skal vi til minibryggeri hvor vi også skal spise en typisk Tjekkisk frokost, herefter til middelalder ridning og fægtning. Det blev i dag en lige så stor oplevelse som forventet, først besøg på slottets eget bryggeri, så til frokost i riddersalen, og kl 14 opvisning af 4 riddere til hest. Afgang fra slottet ca. 15,30 og hjem til pladsen for at slappe af.

**Søndag** var der dømt fridag, der var 20 friske mennesker som tog på bjergvandring til Elbens udspring, andre ordnede biler og nogle tog en

boglingturnering, om aftenen samledes vi på terrassen for at få et glas og så ind til den årlige fest, super stemning, og dans til kl.24

**Mandag d. 26.** var vi med bus kl. 8 for at komme til liftstation som i firmands kabiner skulle føre os til Tjekkiet's højeste bjerg, dette lykkedes desværre ikke da den sidste del var stoppet grundet blæst, så vi kom kun godt 1400 meter op og vi skulle have været til 1602.



*Slottet hvor det hele foregår*

**Tirsdag d. 27. Juni** var vi på et stort glasværk, deres hoved produktion var drikkeglas i alle udformninger, dog blev der også lavet karafler, diverse lysestager og andet nips, samt en del jule ting. Stedet havde eget musæum og butik, denne blev flittigt brugt af vore gæster. stedet havde også en stor velfungerende restaurant, med eget bryggeri, her fik vi frokost. Vi var hjemme på pladsen 14,25 og mange skulle ud at cykle, men da klokken var ca. 18 kom der et rigtig stort regnvejr, så der var mange der lignede drukne mus da de kom hjem.

**Onsdag d. 28. Juni 2017.** Vores sidste dag på turen til Tjekkiet dette år, vi sluttede med besøg på det berømte slot og Hospital Kuks, dette er noget alle bør se når de er i dette område, vi spiste på Hospitalets kro, og da vi kom hjem ca kl. 14 var der farvel til Mirka og Mads, dog i år med et minuts stilhed for hanne Kringel som netop under vores tur døde efter lang tids sygdom.

Efter denne afsked, kørte 4 vogne mod Danmark, vi andre hyggede rundt om på pladsen til ca 178,30 hvor den sidste fællesspisning ved det traditionelle langbord foregik, vi var knapt færdig så fik vi den 3 regnbyge på turen.

**Torsdag d. 29. Juni.** Ethel kan ikke nænne at tage valuta med til Danmark, så vi må inden afgang fra byen atter afsette tid til en kludebutik, og så stille alene mod Danmark, forventet hjemkomst fredag sent eller lørdag.